



EN DE BELGISCHE COORDINATIE VAN DE MENSEN ZONDER PAPIEREN

DOEN EEN

OPROEP VOOR STEUN AAN DE « ZES HELDEN »

Op 17 augustus 2016 werd iemand afkomstig uit Kameroen met geweld verdreven uit België. Bij zijn "verwijdering" pleegde hij verzet, waarop hij met handen en voeten geboeid op het lijnvliegtuig werd gezet om hem naar Kameroen te brengen.

Een getuige vertelt: « *De eerste kreet was die van de uitgewezene die naar adem happend aan het stikken was; de tweede kreet was die van de vrouwen, kinderen en mannen die protesteerden tegen de onmenselijke behandeling van de man.* »

Beetje bij beetje staan er passagiers op en geven aan dat ze het niet eens zijn met de politiebehandeling; hun bedoeling om bijstand te verlenen aan een persoon in nood is eigenlijk een kwestie van gezond verstand. Door dit verzet zijn de «begeleiders» verplicht samen met de uitgewezene het vliegtuig te verlaten. Enkele minuten later komt de politie terug aan boord. Ze wijst willekeurig zes personen aan; deze moeten uitstappen, worden meegenomen naar het commissariaat en voor 24 uur vastgehouden. Ze worden nu beschuldigd van ***weerspanning en kwaadwillige belemmering van het luchtverkeer*** en moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen.

Met deze beschuldiging proberen de autoriteiten de contestatie tegen hun onmenselijke methodes te criminaliseren en het zwijgen op te leggen. Ze hebben het gemunt op de solidariteit, en hun repressie is gericht tegen degenen die zich niet willen neerleggen bij dergelijk optreden. Wat ze willen is dat we allen onze mond houden.

Het illustreert hoe staatssecretaris Theo Francken een eind wil stellen aan het verzet tegen deze brutale methodes, en hoe hij alle deuren wil sluiten voor een politieke oplossing van het probleem van de mensen zonder papieren en de asielzoekers. Getuige daarvan de arrestaties, het viseren van de leiders van de mensen zonder papieren, het uiteendrijven van bezettingen, het lamenteel onthaal van asielzoekers, de collectieve uitdrijvingen, en het agressief en stigmatiserend discours waarmee dit alles gepaard gaat.

Op donderdag 1 december 2016

zal het proces plaatsvinden van de zes voorbeeldige medeburgers

**Laat ons talrijk aanwezig zijn om onze steun te betuigen.
Afspraak te 8.30u aan het Brussels Justitiepaleis (Poelaertplein)**

De beschuldigten zullen aanwezig zijn, alsook enkele internationale delegaties.

**Op de vooravond is er een informatiebijeenkomst: woensdag 30 november, vanaf 18:30u,
Maison de la Paix, Van Elewyckstraat 35 Brussel.**

CONTACT : +32 488 15 02 16